
nieuwsbrief nr. 103

(april - mei - juni 2023)

Bij het overlijden van Gerard Sturkenboom



Gerard Sturkenboom (1955-2023) - Foto: Peet Wessels

De molenwereld is in shock na het plotselinge overlijden van molenvriend en molenaar Gerard Sturkenboom op 19 januari van dit jaar, in de leeftijd van slechts 67 jaar. Overweldigend was dan ook de opkomst bij het afscheid in het crematorium in zijn woonplaats Heeze, op 27 januari. Tientallen molens stonden die week in de rouw. Gerard heeft voor de Nederlandse molens en zeker die van Noord-Brabant enorm veel betekend. Zo was hij onder meer bestuurslid en later voorzitter van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Sinds 1995 was hij bestuurslid van de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding en sinds enige tijd voorzitter van de examencommissie van De Hollandsche Molen. Onlangs was hij ook toegetreden tot het bestuur van deze vereniging. Gerard was niet alleen 'de mulder van Heeze', hij ontpopte zich ook tot leermeester van vele molenaars (in opleiding), examiner, molenadviseur en expert op het gebied van molenbiotopen. Voor de molens van Denemarken had Gerard een bijzondere belangstelling, die ongetwijfeld is ontstaan toen hij 'zijn' Deense Kirstine leerde kennen, met wie hij later in het huwelijk zou treden, maar ook door hun jarenlange vriendschap met Per en Maibritt Gliese van de Deense molenvereniging.

Voor zijn vele verdiensten ontving Gerard in 2005 een Koninklijke onderscheiding; in 2014 kreeg hij het Certificaat van Verdienste van De Hollandsche Molen en vorig jaar, op 14 oktober, werd hem de Brabantse Molenprijs overhandigd door de Commissaris van de Koning (foto hierboven).

Gerard bleef echter wie hij was: een toegankelijk, bescheiden en aimabel persoon.

Ook Stichting Levende Molens heeft enorm veel aan Gerard te danken. Zo mochten we stevast op hem rekenen als we een beroep deden op vrijwilligers bij het verhuizen van onze spullen naar het Bakkerijmuseum in Geel en het inrichten van ons nieuwe documentatiecentrum, zoals de laatste keer op 4 juli vorig jaar toen zijn eerste kleinkind Josephine nog maar pas was geboren en hij trots vertelde over hoe bijzonder het is om opa te mogen zijn. We zijn Gerard dankbaar voor onze jarenlange, hechte vriendschap en plezierige samenwerking. Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar zijn lieve vrouw Kirstine en zijn kinderen Ilse en Ewoud en schoonzoon Lorenz. Wij hopen dat ze enige troost mogen putten uit het feit dat zoveel mensen blijk hebben gegeven van hun respect en waardering voor wat Gerard voor hun persoonlijk en voor de molens heeft betekend. Ook wij zullen hem enorm gaan missen!

Onbekende molen

De watermolen op de kaft van de vorige Molencatalogus werd helaas (nog) door niemand herkend...

Attentie: nieuw telefoonnummer

Ons vertrouwde telefoonnummer is opgezegd, zoals we al hebben aangekondigd in de vorige nieuwsbrief. Voor vragen over je bestellingen, bepaalde artikelen of voor het reserveren ervan zijn we vanaf nu bereikbaar op het mobiele nummer (06) – 44 61 84 70.

Vanuit het buitenland is dat: #31 644 618 470.

Update beeldbank en webshop

Onze beeldbank is inmiddels de grens van 7.100 items gepasseerd. Naast Nederland en België zijn er ook afbeeldingen te vinden van molens in Denemarken, Ierland en Engeland, het noorden van Frankrijk en het westen van Duitsland, meer bepaald: Nedersachsen, Schleswig-Holstein en Nordrhein-Westfalen. Met elk meer dan 500 geplaatste foto's mogen Mario van Hoogstraten, Jan Kamerman en John Verpaalen zeker tot de 'hofleveranciers' worden gerekend, maar ook Alfred Ronse, Klaas Waal, Pierre Lemmens, André ver Elst, Henk van Velzen, Cees Stoop en Piet Kribbe tikken cijfers ver boven de honderd aan. Het loont dus de moeite om hier regelmatig eens een kijkje te nemen. Wij houden ons overigens graag aanbevolen voor nieuwe collecties dia's, negatieven en glasplaten. Wil je op dit gebied iets aan ons schenken, dan wel verkopen, neem dan gerust contact met ons op. De webwinkel vermeldde eind maart 250 verschillende boeken en 654 ansichtkaarten en ook die aantallen groeien nog steeds. Binnenkort zal er een nieuwe rubriek 'filatelie' aan de webshop worden toegevoegd.

Molens van de frontstreek

Van ons boek over de trieste lotgevallen van de Vlaamse molens tijdens de Eerste Wereldoorlog, gaan nog regelmatig exemplaren over de toonbank. Onlangs ontvingen we twee hartverwarmende reacties van enkele lezers. Zo schrijft Steven Pattheeuws uit Brugge: "Ik heb enorm genoten van de boeken over Molens in het Hoppeland en Molens van de frontstreek. Wat een fijne boeken! Hopelijk volgen er nog meer!" Welnu, we kunnen Steven alvast melden dat het nieuwe boek van Jan Delcour en John Verpaalen over het thema 'hondenmolens in de lage landen' vermoedelijk nog dit najaar zal worden gepresenteerd. In de volgende Nieuwsbrief hopen we meer details te kunnen geven over de inhoud, voorintekening e.d.

Jan Molengraaf uit Tholen schreef ons een speciale brief nadat hij 'Molens van de frontstreek' gelezen had. We citeren daaruit met zijn toestemming graag enkele passages:

"Ontstellend wat deze oorlog aan onschuldige levens gekost heeft. De verhouding van het aantal doden per tijdseenheid was voor mij werkelijk verbijsterend. De chaos, wreedheid en totaliteit van de hel op aarde wordt op eerbiedige wijze in het licht gesteld. Net als alle jammerlijke ongelukken in en om de molen. Al lezende moest ik soms naar adem happen; menigmaal van de diepste ontroering wenen. (...)

Of de foto van jullie vriend Paul Bauters, gekleed in overall en bijpassende riem. (...) Zijn voorwoord heeft me zo geraakt en geboeid. En dat proces is dieper en dieper gegaan. Wat een monnikenwerk moet dit grootse en meeslepende project geweest zijn. (...) Ik ben door vele foto's geraakt. De Wambekemolen vind ik geweldig imposant door de enormiteit de molen, de reusachtige wieken, de suggestie van ongekende complexiteit en het vermogen om windkracht om te zetten in mechanische kracht. De molenaar is nietig maar centraal in dit beeld: molen en leven vloeien helder en kalm ineen. De kar is een lijn van buiten naar binnen en later weer de omgekeerde volgorde in de dynamiek van de dagelijkseheid, in de relatie tot het gemeenschappelijke: de toekomst! Maar dan dezelfde molen, kort na de vernieling; levens verwoest! (...) Zo levend beschreven, over mensen van vlees en bloed. (...) Van lezer werd ik getuige. Jouw boek is mijn boek geworden. (...) Ten diepste hoop ik dat je begrijpt en verstaat wat je boek bij me heeft aangericht."

We danken Steven en Jan voor hun mooie woorden en mocht je het boek nog niet gelezen hebben: het is nog altijd te koop via onze webwinkel → <https://www.molencentrum.nl>

(En natuurlijk ook geschikt om aan iemand anders cadeau te doen...!)