



n i e u w s b r i e f n r. 89

(oktober t/m december 2019)

Heruitgave 'Molens van de frontstreek'

Op 1 juli bij de afsluiting van de periode van voorintekening, bleken er welgeteld 149 boeken te zijn betaald. Om precies te zijn ontvingen we 95 bestellingen uit België, 53 uit Nederland en 1 uit Zwitserland.

Op donderdagavond **14 november** aanstaande vanaf 19:00 uur zal het boek officieel worden gepresenteerd in het prestigieuze *In Flanders Fields Museum* aan de Grote Markt 34 te Ieper. Op het programma staan uiteraard de nodige toespraken en een korte Power Point presentatie. Vervolgens zal het eerste exemplaar worden uitgereikt en volgt er een receptie. De boeken kunnen worden afgehaald of gekocht en wie dat wenst kan zijn of haar exemplaar door de auteur laten signeren.

Alle voorintekenaars ontvangen binnenkort nog een persoonlijke uitnodiging met het volledige programma. In de week na 14 november zullen de boeken die niet zijn afgehaald worden opgestuurd.

Lezing in Dilbeek

Op donderdagavond 13 februari 2020 om 20:00 uur houdt John Verpaalen een voordracht over 'de molens van de Groote Oorlog' op de sfeervolle zolder van de watermolen van Sint-Gertrudis-Pede bij Dilbeek (Vlaams-Brabant). Er zijn slechts 40 à 45 plaatsen beschikbaar, dus vooraf reserveren is aan te bevelen. De organisatie is in handen van de Culturele Commissie Westrand Dilbeek in samenwerking met de molenaars. Meer inlichtingen zijn te verkrijgen via Jan Delcour in Brussel (jandelcour@hotmail.com), bij wie u zich ook kunt opgeven.

Onbekende molens

De achtkante molen, links op de voorkant van de vorige uitgavenlijst is de nog bestaande molen 'Hollandia' in Weesperkarspel (N.H.) die al vele tientallen jaren als café-restaurant is ingericht, terwijl de stenen molen rechts de molen van Everts in het Drentse Bonnerveen is tijdens de afbraak in 1946. Onderdelen werden in de zomer van 1947 gebruikt bij het herstel van de molen van Staphorst. Deze informatie ontvingen we van de heren Willem Roose (Gouda), Erwin Esselink (Delft) en Johan Bakker (Moerkapelle), waarvoor dank.

Willem Roose voegde er nog aan toe, dat de afgebeelde molen op de filateliezegel (nr. 3648) niet de OT in 't Zand is, maar een andere Zijper molen, namelijk de P bij Oudesluis. We hebben ons inderdaad vergist, dus zetten dit graag recht.

Wenskaarten vertraagd

In uitgavenlijst 124 werden twee nieuwe wenskaarten aangekondigd, namelijk die van Hallum en Burdaard. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat deze artikelen op dat moment nog niet bij ons binnen waren, maar ze werden wel ieder moment verwacht. Helaas bleek dat een misrekening. Marant Cards heeft ons tot op heden alleen de kaarten van Burdaard bezorgd. Die worden binnenkort zoveel mogelijk nagestuurd. De wenskaarten van Hallum dobberen kennelijk nog ergens op de oceaan, dus daarvoor moeten we nog enig geduld vragen aan degenen die ze hebben besteld. Onze welgemeende excuses voor onze vertraging!

Onze verhuizing

Ons bezoekerscentrum in het voormalige klooster Mariadal in Roosendaal, waar we vanaf onze oprichting onderdak hebben gevonden (op een korte onderbreking na) is per 1 juli definitief verleden tijd geworden.

Het gebouw werd aangekocht door een projectontwikkelaar die er grootse plannen mee heeft. Gevolg: alle huurders, verenigingen en stichtingen moesten uiterlijk eind juni hun ruimte(n) leeg opleveren. De meeste clubs hebben intussen onderdak gevonden in het zogeheten 'Cultuurhuis' (voorheen het Da Vinci College) dat door de gemeente Roosendaal beschikbaar werd gesteld. Voor de meeste organisaties ging de huurprijs – gebaseerd op de exploitatiekosten – echter fors omhoog. Voor onze stichting was dat een reden om op zoek te gaan naar een alternatief. Zoals bekend is dat het Bakkerijmuseum in Geel geworden. Dankzij de fantastische hulp van een tiental vrijwilligers hebben we de gigantische verhuisoperatie op 7 en 21 juni tot een goed einde kunnen brengen. De plaatselijke pers en zelfs een regionale TV-zender hebben hier royaal aandacht aan besteed.

Op de foto links is de verhuisploeg bezig met het leegruimen van ons voormalige documentatiecentrum.

De foto rechts is twee weken later genomen in Geel, tijdens het naar binnen brengen van de vele tientallen dozen. Dankzij de vele helpende handen is alles vlot verlopen. Daarmee zijn we er echter nog niet.

In de nabije toekomst willen we de circa 200 verhuisdozen die zijn opgeslagen bij MOLA, het Provinciaal molencentrum in Wachtebeke, eveneens overbrengen naar Geel. Vervolgens wacht ons een megaklus: het uitpakken van de dozen, het sorteren van alle spullen, het monteren van de opbergrekken – kortom: het inrichten van het toekomstige molencentrum. We doen daarbij weer een beroep op alle molenvrienden die een handje kunnen en willen toesteken.



Gulle gevers

Naast fysieke hulp ontvingen we van verschillende molenvrienden ook nog een aanzienlijke financiële bijdrage, waardoor vrijwel al onze verhuiskosten (circa € 900,-) gedekt konden worden. Onnodig te zeggen dat ons bestuur hierdoor blij verrast werd. Onze hartelijke dank aan alle gulle gevers!

Schrap de Vincentiusstraat!

Het mag intussen duidelijk zijn dat ons molencentrum niet langer op het oude adres is gehuisvest. Daarom een vriendelijk maar dringend verzoek: stuur al uw post vanaf nu alleen nog maar naar één centraal adres: **Mahlerlaan 12 in 4702 KK Roosendaal**.

Ons nieuwe molencentrum zal worden ingericht in Geel, maar het zal nog heel wat tijd vergen alvorens we hier de eerste bezoekers mogen verwelkomen. Het lijkt bovendien ook voor de toekomst niet erg praktisch om de briefwisseling via dit Belgische adres te laten lopen. Onze stichting blijft immers statutair gevestigd in Roosendaal.